

Hej!

Din klass ska snart få se vår teaterföreställning, **Fin i kanten!**

**att med någon bli bekant, komma på kant,
ta en lur, finna sin tur, skapa en mur, bli sur
...och hitta sin variant!**

Vi har skickat med ett elevbrev, som du kan använda efter eget tycke innan ni kommer till föreställningen. Frågeställningarna kan diskuteras i klassen, särskilt i de mindre årskurserna. Det går utmärkt att diskutera frågorna i klassen efter föreställningen, om du föredrar!

En del av frågorna som vi har diskuterat finns i elevbrevet:

Vad tycker du är fint?

Har du något hemma som du tycker är vackert?

Vad tycker du är vackert i naturen eller i staden?

Vad kan man dela med sig av?

Är det något som man ska ha bara för sig själv?

Innan eller efter föreställningen, kan klassen undersöka kroppsspråk tillsammans med dig:

Kan man prata utan ord? Försök!

Om du höjer handen i klassen, vinkar till en kompis, eller ler mot någon du tycker om, pratar du med kroppen, utan ord.

Hur sitter du när du känner dig stolt? Vad gör du med kroppen då?
Hur sitter du när du känner dig ledsen? Vad gör du då med axlarna?

Låtsas att du målar en vägg! Du har en burk med färg och en pensel.
Du tar upp färg med penseln och målar på väggen. Fortsätt att måla, men nu med känslor! Om du är mycket glad, vad händer då?
Målar du snabbare eller långsammare?
Hur målar du om du känner dig trött eller arg?



Fysisk komik, starka känslor, och en öm undran över vad som är värdefullt präglar Expresssteaterns föreställning, **Fin i kanten**.

Vidisha Mallik och Victoria Dedekam medverkar i denna lekfulla, ordlösa föreställning av Ed Damron och Vidisha Mallik, med musik av Hugh Chandler och regi av Ed Damron.

Scenografi och kostym är skapad av Karin Lindahl Oscarsson, och illustrationerna av Anna Sjölin.

Fin i kanten är den första av två uppsättningar Expresssteatern skapar på temat skönhet.

Vi har intervjuat elever samt träffat referensgrupper bestående av barn 6 – 9 år, för att undersöka deras tankar om vad som är vackert i dem själva och världen utanför.

Länk till Fin i kanten på vår hemsida:

<http://www.expressteatern.nu/barnteater/fin-i-kanten/>

KONTAKT: Kajsa Littgren/producent,
kontor@expressteatern.nu, 040-12 41 11

Hej!

Snart ska du få se vår teaterpjäs,
"Fin i kanten"!

att med någon bli bekant,
komma på kant,
ta en lur, finna sin tur,
skapa en mur, bli sur
...och hitta sin variant!



Vad tycker du är fint?

Har du något hemma som du tycker är vackert?

Vad tycker du är vackert i naturen eller i staden?

Vad kan man dela med sig av?

Är det något som man ska ha bara för sig själv?



Vår pjäs, "Fin i kanten" spelas med starka känslor som kroppen visar, det som man kallar kroppsspråk eller mim.

Kan man prata utan ord? Försök!

Om du höjer handen i klassen, vinkar till en kompis, eller ler mot någon du tycker om, pratar du med kroppen, utan ord.

*Vi ses snart (fast hörs inte så mycket)
Med Vänliga Hälsningar,
Vidisha Mallik och Victoria Dedekam
Expressteatern.*